

NIEUWSBRIEF

Marleen Blankestijn



Foto: medewerkersweekend

We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is de lente doorgebroken, sterker nog de zomer staat al voor de deur en het lijkt ook al hoog zomer. Alles staat mooi in bloei en we kunnen genieten van de zon en warmere temperaturen. De lente is mijn favoriete tijd van het jaar, dus ik geniet er volop van! :)

Persoonlijke update

Ook in mijn persoonlijke situatie verlang ik al heel lang naar het doorbreken van de lente. Ik ben heel dankbaar om te kunnen zeggen dat het weer de betere kant op lijkt te gaan.

Begin van dit jaar ging het een korte periode even beter en was ik zelfs alweer 20 uur per week aan het werk. Echter kreeg ik dit voorjaar helaas te maken met een zware terugval waar ik nu weer van aan het opkrabbelen ben. Inmiddels werk ik weer 17,5 uur per week, voornamelijk op kantoor. Het doet me heel goed om onder de collega's te zijn. Het blijft moeilijk om los te laten en ik blijf hopen op en bidden voor blijvend herstel, maar de toekomst is in Gods hand en ik leer steeds meer mijn weg te vinden met wat het is en te doen wat wel lukt en kan.

Waar ben ik zoal mee bezig?

- In april hebben we als team P&O twee toerustingsavonden georganiseerd voor de collega's die leven van een achterban en hun achterbancommissieleden. Ik heb één van deze avonden een workshop gegeven over Salesforce, het systeem waarin alle gegevens en giften m.b.t. de achterban verwerkt worden. Ook werk ik aan verbeteringen in Salesforce en heb ik nog een aantal avonden georganiseerd gericht op Salesforce, waarin ik meer toelichting en tips geef aan degenen die hiermee werken.
- We hebben weer een aantal nieuwe collega's mogen verwelkomen in de afgelopen tijd en ook afscheid genomen van collega's. Versterking blijft hard nodig. Werving blijft dus een belangrijke prioriteit. Mocht je nog mensen in je omgeving kennen voor wie Gave interessant zou kunnen zijn? Stuur ze dan zeker [deze link](#) door naar de vacatures van Gave! :)
- Ook begeleid ik een aantal (nieuwe) collega's in hun proces ten aanzien van persoonlijke fondswerving.
- 12 en 13 mei hadden we weer een medewerkersweekend van Gave. Een mooi weekend waarin we als collega's van Gave samen kwamen gericht op ontmoeting, bemoediging en ontspanning. Ik ben erg dankbaar dat ik hierbij aanwezig kon zijn en een groot gedeelte van het programma kon meemaken. Ik ben geraakt door de bijzondere getuigenissen van wat God in het leven van vluchtelingen doet en waar we als Gave onderdeel van uit mogen maken. We waren allemaal gevraagd om voor het weekend een getuigenis voor te bereiden. Mijn verhaal deel ik in deze nieuwsbrief.
- Gave mocht tijdens het pinksterweekend een seminar verzorgen op Opwekking over contact met vluchtelingen. Collega's Marianne en Arco hebben deze seminar verzorgd. Ik mocht een bescheiden rol hebben in het uitdelen van de nodige materialen, tijdsbewaking en natuurlijk mental support ;-). Ik vond het tof om er zo onderdeel van uit te mogen maken.



Foto's: Seminar Opwekking

“

Dit is het hotel van mijn Vader

deelnemster Moeder- en Kindweekend

Terwijl hun kinderen aan de bosrand onder begeleiding van Gave-werkers buiten speelden, genoten 24 alleenstaande vluchtelingenmoeders binnenshuis van onverdeelde aandacht. Lees [hier](#) het mooie verhaal over het Moeder- en Kindweekend.



Gezien en geliefd..

Toen ik voor het eerst de visie van Gave las; dat Gave ernaar verlangt dat vluchtelingen worden gezien en geliefd, raakten de woorden gezien en geliefd meteen mijn hart. Die woorden leven namelijk echt in mijn hart en ik wil dat ook heel graag met andere mensen delen, vanuit Gods liefde. Het heeft me mede daarom ook echt gefrustreerd en verdriet gedaan dat ik me niet voor Gave in heb kunnen zetten zoals ik zo graag had gewild. Het is ook oprecht mijn verlangen dat de collega's van Gave zich gezien en geliefd weten en hoewel dat niet van mij afhankelijk is, wil ik wel heel graag er voor hen en de organisatie kunnen zijn.

Maar dat lukt (nog) niet altijd.

Het is een lang en pittig jaar geweest, getekend door ziekte, moeite, zorgen, veel pijn en verdriet, angst en onzekerheid tot wanhoop aan toe. Het heeft zwaar op me gedrukt en dat doet het ook soms nog steeds wel, want ik ben er nog niet. Ik heb meer vragen dan antwoorden. Er is veel wat ik niet begrijp en soms weet ik het ook even niet meer. Ik heb ook met God geworsteld. Ik heb me echt door Hem in de steek gelaten gevoeld. Ik kon het wel uitschreeuwen naar Hem: hoe kunt U me dit aan doen, geeft U dan niks om mij/om wat er gebeurt?! Waarom doet U niks, waarom grijpt U niet in? Hoe moet het nou allemaal, dit kan toch niet zo? Hoe lang nog Heer... hoe lang moet het nog duren? Ik weet het niet meer Heer en ik kan ook echt niet meer...

Ik was volledig moegestreden.

En God gaf me het volgende antwoord:

'Ik heb je niet in de steek gelaten. Ik weet wat je hebt doorstaan. Ik weet hoe zwaar het is. Ik weet hoe intens moe je bent. Ik weet hoeveel pijn en verdriet je hebt. Ik weet hoe bang je bent. Ik weet het...'

Die erkenning van Hem betekende alles voor mij, meer dan antwoorden of oplossingen omdat juist God de enige is die het ook echt ten diepste weet en begrijpt. Hij neemt mij serieus en in alles is Hij bij mij en laat Hij mij niet alleen. Als er iets is wat God me dwars door alles heen nou juist zó duidelijk heeft gemaakt, dan is het dat Hij mij ziet en dat Hij mij liefheeft. Dwars door alles heen weet ik me veilig en gedragen in Zijn hand. Voor mij voelt het (soms) out of control, maar ik weet dat Hij nog steeds in control is en dat zal Hij ook altijd blijven.

Het is een diepe les in overgave en vertrouwen.

Ik weet niet precies hoe dit nu bij jou binnenkomt en waar jij nu staat. Maar hoe je je ook voelt, ik heb goed nieuws voor je! Want God weet het.. Hij ziet jou en Hij heeft jou zo lief. En daar mogen we samen van delen.

*My health may fail, and my spirit may grow weak, but God remains the strength of my heart;
He is mine forever. Psalm 73:26 (NLT)*

Dank en gebedspunten

Hartelijk dank voor je steun en bijdrage op welke manier dan ook, door financiën, gebed of bemoediging. Samen delen we van Gods liefde onder vluchtelingen. Ik hoor ook graag hoe het met jou is en waar ik voor kan bidden.

- Dank voor herstel en bid dat dit duurzaam en blijvend door mag zetten. Het is een ingewikkelde situatie waar we in zitten. Bid ook voor Gave hierin en voor wijsheid en kracht in dit hele proces.
- Dank en bid voor het werk van Gave in het land. Dat vluchtelingen blijvend bereikt en geraakt mogen worden door Gods liefde.

Emailadres: abcmarleenblankestijn@gave.nl

Telefoonnummer: 0615332697

Rekeningnummer: NL85 INGB 0006 9900 56

t.n.v. Stichting Gave tbv- Marleen Blankestijn

Website: www.gave.nl/marleenblankestijn

Lees [meer](#) over de vluchtelingen gebedsweek en wat jij kunt doen

