

# NIEUWSBRIEF

Marleen Blankestijn



## ‘Loof de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt Zijn trouw’. Psalm 136:1

Ik ben weer volledig aan het werk!! Ik ben zo dankbaar dat ik dit goede nieuws kan delen. Een zin uit het lied ‘Never walk Alone’ van Hope Darst kan ik volledig beamen: ‘It's only by Your Grace, I'm standing here today’. Ik ben nu 28 uur aan het werk en dit gaat goed. Ik ben zo dankbaar dat ik mijn werk steeds meer en beter op heb kunnen pakken en dat ik mag en kan groeien in mijn rol. Het voelt zo fijn om de collega's en organisatie meer en beter bij te kunnen staan in alle facetten. Ik heb ook plezier in mijn werk en ik leer veel. Het is wel heel druk, dus dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee: in prioriteren, maken van keuzes, het stellen van grenzen en vinden van de juiste balansen. Daar stoei ik nog lekker mee, maar ook daar blijf ik in groeien. We blijven met elkaar werken aan de prachtige droom dat vluchtelingen in Nederland zich gezien en geliefd mogen voelen en een thuis mogen vinden. Daar wil ik in het bijzonder in deze brief ook aandacht aan geven, door het delen van de terugblik op de Gave-kampen van deze zomer. Ik hoop zelf ook nog een keer mee te gaan op kamp. Wie weet volgend jaar! Veel leesplezier! :)

# WELKOM THUIS: GAVE KAMPEN 2023

Bij binnenkomst in de kamp accommodatie komen gekleurde vlaggen, vrolijke muziek en heerlijke etensgeuren je tegemoet. Het thema van de Gave-kampen 2023 was duidelijk op z'n plek:

Welkom thuis – welkom bij God. We kijken terug op indrukwekkende weken met veel diversiteit, en juist ook eenheid onder de jongeren en leiding.

Dankzij de bijna 100 Gave-vrijwilligers die mee waren als leiding kwam het thema snel dichtbij. Tijdens de weekenden voorafgaand aan de kampweken decoreerden zij de kampaccommodaties en bereidden ze zich voor op de ontmoeting met Nederlandse en vluchtelingenjongeren. Een van de jongeren die mee was, vertelde: “Ik ben op veel plekken in deze wereld geweest, maar deze week heb ik iets gezien wat ik nooit eerder heb gezien. Ik zag iets in de ogen van deze mensen dat zo mooi was: zoveel liefde zonder veroordeling.”

## Eén grote familie

Voor de meer dan 200 jongeren van 13-30 jaar, begon de dag met ontbijt, gevolgd door Bijbelstudie in kleine groepjes. Met elkaar doorpraten over welkom zijn bij God in relatie tot je eigen leven zorgde voor onderlinge verbinding. “In het begin waren er jongeren die zich terugtrokken”, vertelde iemand. “Hoe verder we in de week kwamen, hoe meer ook zij zich ontspannen; vooral nadat ze iets hadden gedeeld van hun eigen verhaal.”



*'Aan het einde van de week waren we één grote familie'*

## Cultuur, dans en snacks

Na de lunch brak vaak het creatieve, ontspannende en uitdagende gedeelte van de dag aan. De leiders organiseerden leuke zeskampen, workshops, dorps- en bosspellen en een verdiepende jongens- en meidenmiddag. De deelnemers verrasten op hun beurt met hilarische toneelstukjes over bijvoorbeeld belangrijke gebeurtenissen uit hun cultu(u)r(en) van afkomst. Vaak werd de avond afgesloten met dans, henna-creaties of een wandeling. Vanuit de keuken serveerden de koks de hele dag door multiculturele snacks en maaltijden waar elke keer opnieuw van genoten werd.

## Langer blijven

De positieve reacties vanuit de jongeren zijn niet van de lucht. Het liefst bleef Alireza uit Iran nog een week langer: “Kan ik niet bijboeken?”. De Iraanse Nadia durfde afgelopen week haar masker te laten zakken: “Hier hoef ik mezelf niet anders voor te doen dan ik ben.” De Nederlandse Jedidja zag haar eigen leven vanuit een nieuw perspectief: “De verhalen van de jongeren met een vluchtelingenachtergrond doen me beseffen hoe goed ik het hier heb.” Rose die uit Pakistan vluchtte voor geweld vertelde hoe bijzonder het voor haar is om met mensen vanuit verschillende geloven en culturen aan één tafel te zitten.

## Dankbaar terugkijken

Als team vanuit Gave zijn we dankbaar om te zien en horen dat Gave-kamp een thuis is geweest voor jongeren. Het is ons verlangen dat ze zich in de toekomst welkom blijven voelen, bij God en elkaar. Het is onvoorstelbaar hoeveel impact de kampen hebben de levens van deze jongeren. Ze worden deze week echt gezien en geliefd. Het gesprek over God en geloof maakt dat er een bijzondere openheid ontstaat. We hebben gezien dat God aan het werk is en zichzelf aan de jongeren heeft laten zien door de Bijbelstudies, gesprekken en activiteiten heen.



## Kaarten, cultuur en verbinding

Eind september hadden we een medewerkersdag. Deze dag stond in het teken van een interculturele organisatie. In groepjes van 6 moesten we een kaartspel spelen waarbij we niet mochten praten of schrijven. Om met elkaar te communiceren mocht je alleen non verbale communicatie en handgebaren gebruiken. Dit zorgde natuurlijk soms voor hilarische taferelen. Ik vond het een leuke en leerzame manier om te ontdekken wat dit (met je) doet, hoe iedereen verschillend denkt en interpreteert en hoe je van elkaar kunt leren. Vervolgens kregen we een stukje verdieping in verschillende culturen, wat je daar ook van kunt leren en wat dit betekent voor ons werk en de organisatie. We hebben genoten van een Iraanse maaltijd, verzorgd door één van de collega's van het intercultureel missionair team.



De muzikale begeleiding verzorgen samen met een aantal Gave muzikanten :)

Ik hou van de medewerkersbijeenkomsten omdat je dan de kans krijgt om iedereen even te zien, ook de collega's die je minder vaak spreekt en ziet. Ik vind het zo mooi en waardevol om de onderlinge verbondenheid met elkaar te mogen ervaren. Elke keer word ik weer geraakt en geïnspireerd door de passie en toewijding van de waardevolle en diverse mensen bij Gave. Daardoor besef ik weer waar ik aan bij mag dragen en ben ik zo dankbaar dat ik hier onderdeel van mag zijn.

## DANK EN GEBEDSPUNTEN

Hartelijk dank voor je steun en betrokkenheid op welke manier dan ook, door financiën, gebed of bemoediging. Samen delen we van Gods liefde onder vluchtelingen. Ik hoor ook graag hoe het met jou is en waar ik voor kan bidden.

- Dank voor herstel en bid dat dit duurzaam en blijvend mag zijn. Het is een uitdaging om de balansen goed te houden met alles wat er speelt, maar ik ben ook dankbaar voor het werkplezier en de mooie en fijne samenwerking met de collega's.
- Bid voor wijsheid en Gods leiding in het werk wat we doen, er komt veel op ons af. Dat we de juiste stappen mogen ondernemen en goede keuzes zullen maken.
- Dank voor de Gave kampen die zoveel impact hebben gehad op zowel vluchtelingen- als Nederlandse jongeren. Bid dat God daarmee door zal gaan en het een blijvende uitwerking mag hebben in hun levens.
- Bid voor het nieuwe seizoen als alle activiteiten na de zomer ook weer van start zijn gegaan en nieuwe contacten worden gelegd. Bid dat steeds meer vluchtelingen Jezus mogen leren kennen.
- We hebben meerdere vacatures open staan, maar in het bijzonder zijn we hard op zoek naar een fondsenwerver. Bid mee dat we deze mogen vinden en mocht je in je netwerk nog mensen kennen bij wie dit goed zou passen, deel de vacature dan vooral! :)  
(Kijk hiervoor op onze website [www.gave.nl/vacatures](http://www.gave.nl/vacatures))



Emailadres: [abcmarleenblankestijn@gave.nl](mailto:abcmarleenblankestijn@gave.nl)

Telefoonnummer: 06-15332697

Rekeningnummer: NL85 INGB 0006 9900 56

t.n.v. Stichting Gave tbv- Marleen Blankestijn

Website: [www.gave.nl/marleenblankestijn](http://www.gave.nl/marleenblankestijn)



**gave**

gevlucht. gezien. geliefd.