

# Samen maken wij het binnen De Hoeksteen veilig



De Hoeksteen

In CGK 'De Hoeksteen' willen we elkaar met respect behandelen. We leven in de overtuiging dat Jezus de Zoon van God is. Onze leidraad is de liefde zoals Jezus die ons liet zien en heeft geleerd. Wij zijn hierin niet volmaakt. Daarom dringen we elkaar niet onze overtuigingen op en willen vergeven waar dat nodig is. Iedereen telt mee in onze gemeente.

Binnen de Hoeksteen werken we samen aan het hebben en behouden van een veilige kerk. Iedereen die de activiteiten van de kerkelijke gemeente bezoekt houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven.

*Wie dat doet, is van harte welkom!*



## Wat we wel doen:

- Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.
- Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
- Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan.
- Kom je er niet uit, of voel je je niet veilig? In onze gemeente zijn intern vertrouwenspersonen aangesteld die je kan contacten als je niet verder komt.

### Intern vertrouwenspersoon De Hoeksteen:

Sandra de Olde  
T 06 19439112  
E [sandra@leefemmeloord.nl](mailto:sandra@leefemmeloord.nl)

Henk Blankestijn  
T 0654923898  
E [henk.blankestijn@gmail.com](mailto:henk.blankestijn@gmail.com)

**Alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, zijn in onze gemeente ontoelaatbaar.**